

## De Medemenselijke Maat

En dan kom je mij tegen...

Heel misschien ben je mij al eerder tegengekomen. In de stad, de wijk, de buurt of op straat. Misschien zit ik wel tegenover u in de trein terug naar huis. Of zelfs nu naast u. Misschien hebben we elkaar ooit ontmoet en gesproken... Misschien kom ik bij u op het werk en loop ik langs u door de draaideur. Of aan de telefoon...

Maar nu kom je mij tegen met een verhaal... 1 van de zovelen zoals we vandaag gehoord hebben. Over het ervaren van pijn in moeilijke tijden. Over tijden in schaarste en kwetsbaarheid, verwarring en eenzaamheid, armoede en schulden of afhankelijkheid.

En misschien ben ik dan wel boos of verdrietig of angstig of wanhopig

Omdat ik jou nodig heb om uit de verwarring te komen  
Verstrikt geraakt in het systeem  
Van regels en patronen en beleid  
Vastgelopen in mijn hoofd, mijn lijf en gevoel  
Over wie ik ben en wat er van mij is geworden...  
in mijn zoektocht in deze bende van ellende

Kijk dan even verder dan mijn emotie, uw vooroordeel, aannames of adviezen  
Deze vloeien rijkelijk...

Het kan namelijk zijn dat ik eerder mijn verhaal heb verteld,  
Dat ik al eerder om hulp heb gevraagd  
Mezelf kwetsbaar heb opgesteld

De lijn tussen zichtbaar en onzichtbaar zijn is flinterdun

Want niets is vanzelfsprekend meer vandaag de dag. Niets is meer normaal of gewoon....  
Voordat je het weet zit je er midden in  
Weggezakt in een diep zwart gat....

Dus als je mij nou tegenkomt...  
Kijk dan even op jouw te-doen-lijstje: Want...  
Hoe zou jij behandeld zou willen worden?  
Hoe zou jij een ontmoeting zou wensen?  
Hoe wil je dat jij vertrekt uit een ontmoeting met een ander?  
Hoe wil je dat jouw probleem wordt opgelost?

Liefdevol, medemenselijk en oordeelvrij.

In Den Haag en Rotterdam zijn wij al begonnen...

En als we nou allemaal iets doen... hoe klein of groot het ook is... om verantwoordelijkheid te pakken, het bij onszelf te houden, en niet af te schuiven... Om nu, straks en morgen iets te doen

Zullen we dan afspreken dat we stap voor stap en elke dag een beetje meer de wereld leuker mooier en socialer kunnen maken...